



GENERALE OVERSTE
CONGREGATIE VAN DE PRIESTERS
VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS
Dehonian

Prot. N. P0336/2022

Butembo, 18 December 2022.

YEZU TU

Alleen Jezus

Dankzij de dit jaar geplande bezoeken aan de entiteiten van de Congregatie, hebben twee leden van het Generaal Bestuur een groot deel van de Advent kunnen doorbrengen in Congo (RDC) en waren ze in de gelegenheid daar Kerstmis te kunnen vieren. 125 jaar geleden arriveerden de eerste religieuzen van de Congregatie in dit land, gezonden door Pater Dehon. God heeft deze missie gezegend met de vreugde van mannen en vrouwen die het geloof hebben omarmd; Hij zegende het ook met de trouw van degenen die hier hun leven gaven of de lokale gemeenschappen bezochten om goed werk te verrichten. Hij blijft de missie zegenen met roepingen tot het religieuze en priesterlijke leven, met de vrijgevigheid van weldoeners en met vruchten van heiligheid zo mooi als die van de Zalige Anuarite Ngapeta, een religieuze van de Heilige Familie van Kisangani, een Congregatie gesticht door één van onze pioniers in Congo.

God wilde dat het leven van deze non een echt geschenk (*zawadi*, in het Swahili, haar moedertaal) zou worden voor haar volk. De plaatselijke kerk presenteert haar als een goed voorbeeld voor de jeugd, omdat ze wist hoe ze haar ware liefde moest beleven. De Zalige Anuarite leerde dit op de Holy Family of Nazareth School. Daar begon ze haar leven op Jezus te richten, net als Maria en Jozef. Met hen leerde ze na te denken over het Kind uit Bethlehem en haar liefde voor Hem op vele manieren te uiten: “*Yezu tu*”, “Alleen Jezus”, herhaalde ze graag in haar gebed. Toen de tijd van het oordeel aanbrak, versloeg ze met haar liefde en vergeving de haat van degenen die haar van het leven beroofden. Ze had niet meer kracht dan “alleen Jezus”, tot het uiterste doorgevoerd.

Net als zij hadden Maria en Jozef al een zelfverzekerde "alleen Jezus" geleefd en zo was het mogelijk dat het Woord een thuis had. De herders, die elk hun "alleen Jezus" deelden, zorgden ervoor dat de nacht vol hoop was. De wijzen, die van ver kwamen, van hun kant,

openden met hun gedurfde “alleen Jezus” de weg van het Goede Nieuws voor alle volkeren. En zo blijft de “alleen Jezus” van zoveel andere mensen tederheid geven, egoïsme verslaan en breuken herstellen op zoveel plaatsen en situaties in de wereld.

Moge deze Kerst uw “alleen Jezus” worden vernieuwd en een geloofwaardige getuige zijn van hoeveel het Kind van Bethlehem voor ons heeft bereikt (cf. Cst 57).

In Hem wensen wij u een Zalig Kerstfeest en
een nieuw jaar van veel gedeelde vrede.

P. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
Generale Overste