



Prot. N. 0101/2023

Irpin' - Kiev, 10 maart 2023

Toegankelijke bronnen

*Brief voor 14 maart 2023,
op de verjaardag van de geboorte van pater Leo Dehon*

Aan de leden van de Congregatie

Aan alle leden van de Dehoniaanse Familie

In de afgelopen maanden hebben drie van de religieuzen die deelnemen aan het programma van het Centrum voor Dehonian Studies in Rome de gelegenheid gehad om te delen wat ze hebben geleerd in verschillende plaatsen van de congregatie, in het bijzonder: Madagaskar, Kameroen en de Democratische Republiek van Congo. Binnenkort zal er nog één voor hetzelfde doel naar India reizen. Degenen die al zijn teruggekeerd, benadrukten de interesse die ze vonden bij religieuzen en leden van de Dehoniaanse familie om meer te weten te komen over pater Leo Dehon en zijn werk.

We hebben dit ook gemerkt tijdens onze bezoeken aan de gemeenschappen van de congregatie. De overheid wordt namelijk vaak uitgenodigd om studieperiodes te bevorderen naast lokale initiatieven die ons gedeelde charismatische erfgoed helpen verdiepen. Ongetwijfeld vereist zo'n verzoek de beste aandacht en uitvoering. We kunnen echter niet tevreden zijn met alleen een basisopleiding. Het is tijd om verder te gaan. In die zin is de het liefst te bereiken horizon die van de meest intieme en reflectieve ontmoeting met Pater Dehon welke deel uit maakt van het dagelijks leven. Hoe kunnen we onszelf motiveren om tijden en ruimtes in onze persoonlijke en gemeenschappelijke agenda vast te stellen waardoor we meer tijd met hem, met zijn spiritualiteit en zijn werk kunnen doorbrengen? Hoe kunnen we een meer open, vriendelijke en regelmatige dialoog met hem bevorderen? Om dit te laten gebeuren, gaat de weg door vertrouwde met zijn teksten en door de vruchtbare bemiddeling die wordt geboden door de overvloedige studies die zijn gemaakt over zijn persoonlijkheid en zijn geschriften.

In dit opzicht is het huidige panorama veel veranderd ten opzichte van dat van onze derde generaal overste, pater Teodoro Govaart scj, toen hij in 1942 de congregatie uitnodigde om de eerste bundels teksten van de stichter voor te lezen met het oog op de naderende honderdste verjaardag van zijn geboorte:

Deze Uittreksels zijn nuttig, niet alleen voor de jongeren, maar ook voor al onze religieuzen. Ze bieden ons inderdaad de mogelijkheid om door te dringen tot de ziel van pater Dehon. Het zal voor velen een openbaring zijn. We hebben ons gehecht aan de uiterlijke kant van deze grote man, aan zijn uiterlijke gedrag en aan zijn werk. Wie van ons is doorgedrongen tot zijn intieme kant en probeerde daarmee onze stichter bekend te maken? Zeker, veel van degenen die dat graag hadden gewild, konden niet slagen omdat de bronnen niet voor hen openstonden, meer precies, onbereikbaar bleven¹.

Momenteel is dat anders en zijn de bronnen open. Vandaag, dankzij de inzet van religieuzen en medewerkers gewijd aan de studie van pater oprichter, hebben we zoveel toegang dat kennis van hem vanuit verschillende perspectieven² mogelijk wordt gemaakt. Onder deze, om er maar een paar te noemen, het getuigenis van bisschop Laurent Philippe³, tweede algemene overste; studies zoals die van pater André Perroux⁴, pater Yves Ledure⁵ of de meest recente van Dr. David Neuhold⁶, vertaald in verschillende talen; didactische uitwerkingen die nog moeten worden verspreid, zoals die van pater Quinto Ragazzoni⁷ of pater Paweł Krok⁸. Aan materiaal is er ten slotte geen gebrek. Nu we de honderdste verjaardag van zijn dood naderen, is het niet het meest geschikte moment om met meer toewijding te profiteren van zulke goede bronnen? Waar te beginnen?

Pater Dehon was productief in zijn intellectuele productie en in zijn apostolaat. We weten dat hij op deze manier zijn oprechte liefde voor God en zijn hartstochtelijke ijver voor zijn heerschappij in zielen en in de samenleving tot uitdrukking bracht. Zijn gedrevenheid leidde hem echter ook tot uitspattingen in sommige van zijn pagina's met specifieke meningen en waardeoordelen die hij best achterwege had kunnen laten, beter had kunnen overdenken of op een andere manier had kunnen verwoorden. Maar toch is de waarheid dat onze stichter vanuit zijn christelijke ervaring durfde te contempleren, studeren, denken en een permanente dialoog aan te gaan met zijn geloof en met zijn tijd, getekend door de wisselvalligheden van mannen en vrouwen van alle soorten, plaatsen en omstandigheden die hem geenszins vreemd waren.

Zijn nalatenschap is niet die van iemand die naar zichzelf verwijst en in zichzelf verdwaald is, maar die van een oprechte zoeker die zijn talenten genereus heeft geïnvesteerd in de veeleisende dienst van het evangelie, in trouw aan de Kerk en in concrete bijdragen aan de samenleving. We kunnen inderdaad zeggen dat hij leerde luisteren naar het evangelie en ernaar leven, aanvaardde een discipel in de Kerk te zijn en een betrokken burger in een wereld die steeds meer behoefte had aan liefde en eerherstel. Bij deze gelegenheid is de uitdaging die we met u willen delen niet alleen om de geschriften van de stichter te lezen en erover te leren, maar om van zijn weg onze manier te maken om Gods oproep te onderscheiden en te beantwoorden; zijn manier om de kerk en de wereld te begrijpen; zijn manier van omgaan met politiek, met

¹ T.G. Govaart, *Lettere circolari III*, Bologna 1958, 266.

² www.dehondocs.org

³ *La personnalité du très bon père*, Dehoniana (2014) 99-106.

⁴ *Le témoin d'une vie*, Studia Dehoniana 59, Roma 2014.

⁵ *Le Père Léon Dehon 1823-1925. Entre mystique et catholicisme social*, Paris 2005.

⁶ *Mission und Kirche. Geld und Nation. Vier Perspektiven auf Léon G. Dehon, Gründer del Herz-Jesu-Priester*, Bologna 2020.

⁷ "Está todo por hacer". *Infancia y juventud de León Gustavo Dehon*.

⁸ *La main de Dieu sur l'épaule. Père Léon Dehon Fondateur de la Congregation des Prêtres du Sacré Coeur*.

arbeiders en zakenmensen; met kinderen en jongeren; met het kerkelijk en religieus leven. Wat motiveerde hem? Wat was hij van plan? Hoe verlicht zijn gedrag ons vandaag, zodat we niet onverschillig, oppervlakkig of geabstraheerd blijven van wat er om ons heen gebeurt? Het werk en de manieren van pater Dehon heeft ons nog veel te vertellen. Zijn woord pretendeerde niet het laatste woord of het laatste punt te zijn. Eraan deelnemen betekent integendeel deelnemen aan een dynamiek die het leven ter discussie stelt en herhaaldelijk uitnodigt tot een heroriëntatie op de bron die altijd onze dorst heeft geleest, het Hart van Christus:

Ik bekijk de meditaties die ik over de Drievoudige Kroon heb geschreven, ik voltooi ze. Het is een genade voor mij. Ik keer terug naar de aanleg van een vurige liefde voor het Heilig Hart. Het is voor mij de enige manier waarop ik een beetje stevig kan lopen. De andere richtingen kunnen mijn geest overtuigen, maar ze grijpen me niet sterk genoeg vast. Dit is mijn pad, dit is mijn roeping. Jezus wil tedere liefde van mij of niets. Liefde volstaat alles voor mij; het helpt me om mezelf te vernederen, om berouw te hebben, om de raad van perfectie op te volgen, om mezelf verenigd te houden met onze Heer. Dit is mijn redding en dit is mijn heiliging⁹.

De viering van de geboorte van onze stichter motiveert ons om meer belangstelling te hebben voor zijn leven, zijn werk en zijn manier van leven, zijn christelijk engagement. Daar zullen we een goede gids vinden om door zijn hand, met zijn handschrift en getuigenis, dichter bij het Hart te komen waar hij zoveel van hield.

In Hem, broederlijk

Pater Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
Generaal overste
en zijn Raad

⁹ NQT 19/67.